

Nieuwsbrief Immanuelschool



NIEUWSBRIEF 2

21 SEPTEMBER 2018

Beste ouders en/of verzorgers,

Komende week gaat groep 8 op kamp. We wensen de leerlingen en begeleiders een paar mooie dagen. We hopen dat het weer een beetje mee wil werken, en dat geldt zeker ook voor het schoolreisje. We hebben het geld van bijna iedereen binnen, denkt u er maandag nog even aan?

Er is mij gevraagd waarom van begeleiders een bijdrage wordt gevraagd. Reden hiervoor is dat wij ook voor begeleiders kosten hebben voor de bus en de entree. We hebben op school de afspraak dat een schoolreisje niet meer dan 25 euro kost. Dat is krap maar het lukt bijna altijd. Als begeleiders gratis mee gaan redden we dat in de regel niet. Daarom vragen we een bescheiden bijdrage. Onze ervaring is dat ouders het heel leuk vinden om een keer mee te gaan we hopen dat dat doorslag zal blijven geven.

In het jaarrooster dat u van ons heeft gekregen is een foutje geslopen. De zomervakantie duurt t/m zo. 1 september 2019

Hartelijke groet,

Cees de Graaf en Danielle de Jong

De eerste weken in groep 4B

De eerste 4 weken na de zomervakantie zitten er al weer op! Wat hebben we genoten van de zomervakantie en wat was het voor iedereen weer spannend om naar school te gaan. Voor groep 4B was het helemaal spannend, want zij kregen ook nog eens een nieuwe juf!

Tijdens de Gouden Weken hebben we in groep 4B gezellige activiteiten gedaan waardoor we elkaar nog beter leerden kennen! We hebben de Gouden Weken afgesloten met de groep 4B mand. De kinderen namen iets van thuis mee wat dierbaar voor hun is. Er werd geraden van wie de knuffel, het zelfgemaakte lego poppetje, het leesboek en ga zo maar door, was en vervolgens hebben we over de dierbare voorwerpen gesproken.

Natuurlijk wordt er in groep 4B ook hard gewerkt. Voor het eerst werken we met een kleiner rekenschrift en een kleiner taalschrift. We moeten precies in de vakjes en tussen de smalle lijntjes schrijven. Oef, wat een nauwkeurig klusje is dat! Tijdens het woorden flitsen doen wij altijd een bewegingsoefening. Knap van groep 4B is dat zij de woorden lezen en tegelijkertijd een beweging met hun lichaam kunnen uitvoeren. Tijdens de eerste pauze leest de juf altijd voor uit het boek 'Botje' en tijdens de tweede pauze zijn de kinderen dol op het programma 'Rekenverhalen'! Dus zelfs in de pauze willen de groep 4B kinderen... leren!

Kortom... een klas vol grote kanjers! En het allerbelangrijkste; 'In onze klas is iedereen anders, maar passen we toch heel goed bij elkaar!'

Juf Nathalie



Immanuelschool:

Basisschool voor protestants christelijk onderwijs

Boomgaard 2
2771TPC Boskoop
0172 214143
directie@Immanuelschool.nl
www.immanuelschool.nl

Directeur:
Cees de Graaf en
Danielle de Jong
Intern begeleider:
Anne Verra en Chantal de Roo

Even voorstellen...

Wij zijn het gebedsgroepje van onze Immanuelschool. Immanuel betekent God met ons. Daarom komen we 1 x per maand bij elkaar om God te vragen of Hij echt met ons wil zijn. Met onze school, met alle kinderen, met kinderen die moeite hebben op school of thuis. Ook met de leerkrachten en de directie, bij moeilijke beslissingen en bij ziekte. Natuurlijk bidden we ook voor alle gezinnen verbonden met onze school, voor de ouders die actief zijn op school, de verkeerssituatie rondom school en voor leuke activiteiten, zoals het schoolreisje.

Veel om voor te bidden en te danken. Dit allemaal binnen de lijnen van de privacy. We ontvangen input van Meester Cees, van ouders om ons heen en de kinderen. Graag willen we dit komend schooljaar wat concreter maken. Daarom zullen we elke maand een andere groep centraal zetten tijdens ons gebedsuurtje. We brengen een gebed en dankbusje in die klassen. Daarin kunnen de kinderen en hun juf of meester gebeds- en dankpunten stoppen. Er zal ook een gebedsbusje in de lerarenkamer komen te staan. Daar kunnen de leraren en ouders hun dank- en gebedspunten in kwijt.

Komend schooljaar komen we 1 x per maand bij elkaar op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Verzamelen in de hal bij de trap.

We willen onze groep graag uitbreiden. Bid u een keer mee? Meeluisteren is natuurlijk ook prima. En voor het aandragen van gebedspunten kunt u ook even binnenlopen bij of mailen naar Meester Cees.

Welkom!

Sarah, Harriët, Liesbeth, Masja en Annemiek



Even voorstellen

Mijn naam is Miranda Heemskerk, sinds augustus 2017 ben ik werkzaam als gediplomeerd remedial teacher in mijn eigen RT-praktijk. Vanuit mijn RT-praktijk begeleid ik kinderen individueel of in kleine groepjes.

Leren is leuk, alleen soms gaat het leren niet vanzelf. Dat kan door verschillende oorzaken komen. Misschien heb je moeite met leren, heb je faalangst of zit je even niet lekker in je vel. Elk kind leert niet op dezelfde manier en soms heeft iemand net even wat meer tijd en/of hulp nodig om de lessen op school te kunnen volgen. Heeft u een kind dat worstelt met lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen of concentratie, dan

U bent altijd van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek om te kijken wat RT-praktijk Miranda Heemskerk voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en gratis.

Kijk voor informatie op de website: www.rt-praktijkmh.nl of mail naar www.rt-praktijkmh.nl voor informatie.

Met vriendelijke groet, Miranda Heemskerk

